

DE BEZIGE BIJ.

De tekst “De Bezige bij” vraagt om nadere uitleg. We hebben het in deze column niet over bijen maar over een sportman. Van bijen weten we dat ze praktisch onafgebroken bezig zijn om de kost te verdienen met het verzamelen van honing en vooral ook voor ons mensen. Verder is opvallend dat er in Amsterdam een boekhandel gevestigd is onder de naam “De bezige bij”. Dit bekende bedrijf ontstond in het oorlogsjaar 1944. De eigenaren blijken zeer actief en onvermoeibaar in het ondergrondse verzet te zijn geweest tegen de nazi's.

DRUK SPORTLEVEN.

Deze keer is ons vizier gericht op een bezige bij: Jan van Dalen. De voormalige Heerjansdammer en zijn omvangrijke activiteiten voor de voetbalclub Heerjansdam zijn nauwelijks in deze korte column goed weer te geven. De inmiddels 78-jarige gaf de eerste trap tegen de bal in de A junioren in 1962. Vervolgens voetbalde hij als middenvelder in Heerjansdam 4. Bescheiden als hij is, vertelt Jan dat hij niet op het niveau van Jan Gouman (amateur international) te hebben gespeeld. Maar zijn inzet en onverzettelijkheid in het team gaf wel een prima balans en veel voldoening.

DE START VAN HET TRAINERSVAK.

Toen de voormalige trainer van de B-selectie, Janus van Peenen, voorzitter werd en vervolgens jaren de drijvende kracht van de club was, nam Jan het stokje over. Hij meldde zich bij de KNVB voor de UEFA-Coach B cursus. Door de toenmalige hoofdcoach Maarten de Keizer werd hij gevraagd als assistent-trainer en Jan werd eveneens verantwoordelijk voor het tweede elftal. Naast de coaching waren er ook lange trainingsavonden, maar die gaven hem toch veel voldoening.

DE BALANGRIJKE ROL IN 1989.

Alles bij elkaar was hij van 1979 tot 2004 trainer met als hoogtepunt het fameuze amateur landskampioenschap van 1989. De toenmalige trainer en de voorzitter bleken niet op één lijn te zitten. Hierdoor kreeg Jan de verantwoordelijkheid over



Jan van Dalen in actie voor ATOS

Jan van Dalen - Landskampioen 1989



een prima draaiend hoofdteam om samen met Arie van den Berg de competitie feestelijk af te maken. Dit resulteerde uiteindelijk in een groots landskampioenschap.

**“druk, druk,
druk, maar
wel leuk”**

Jan van Dalen

NIEUWE KLUSSEN.

In die lange reeks van jaren kwamen er nog aanzienlijk meer uitdagingen en klussen op zijn weg. Ik noem ze maar in één adem.

Coach van het elftal tot en met 23 jaar | Coach eerste elftal bij zaalvoetbalwedstrijden | Vanaf 1996 maakt hij wedstrijdverslagen voor de Schakel en vervolgens ook voor De Brug tot op dit moment | Bij de thuiswedstrijden levert hij informatie voor het programmablade met daarin onder meer het profiel van een selectiespeler of vrijwilliger | Vervolgens werd hij gevraagd om radioverslagen te verzorgen voor Exact-FM Barendrecht en RTV Atos Zwijndrecht. Voor hen die niet kunnen komen kijken, kunnen hierdoor toch de wedstrijd volgen, waar dankbaar gebruik van wordt gemaakt.

OPMERKELIJK.

Zijn fiets is hem dierbaar. Al vele jaren woont Jan in Zwijndrecht maar het reizen naar zijn club is altijd per fiets en blijft zijn trouwe metgezel. Hopelijk gaat het fietsritje nog vele jaren naar de Molenwei! Alles bij elkaar 'KLASSE', Jan!

Joop van der Ent

e-mail : joopvanderent@upcmail.nl

www.blik-op-heerjansdam.nl

7-06-2023