

CRISIS

Wanneer je tot de leeftijdscategorie van de “ZEER STERKEN“ mag behoren, dan is dat een prima reden om blij te zijn. Dat hier ook mindere kanten aan zitten hoeft ik u niet uit te leggen. Een kleine crisis kan soms hoorbaar of zichtbaar zijn maar daar gaan we het in deze column niet over hebben.

CRISIS AAN DE BAR

Het is al weer lang geleden dat ik na een voetbalwedstrijd met een paar diehards gezellig aan de bar in de kantine rondhing. Al pratend onder het genot van een pilsje over alles en nog wat, viel het woord **crisis**. Niet echt een onderwerp om aan een rumoerige bar een discussie te starten. Toen één van mijn maatjes het woord crisis aanroerde, sprak er één de (on)wijze woorden: “*Het is pas crisis als het bier op is*”. Hilariteit natuurlijk, Er werd weer snel over geschakeld naar voetbal en nog eens voetbal. Dat alles die zaterdag positief was sprak voor zich. We hadden gewonnen en de drie punten weer binnen gesleept.

DE ECHTE CRISIS.

Al heel lang wordt Nederland gezien als een schatrijk land. De leefomstandigheden van veel burgers zijn de laatste tijd drastisch veranderd en helaas in negatieve zin. Een intrieste ontwikkeling die wij ons allen moeten aantrekken. In de Tweede Kamer worden heftige debatten gevoerd en conclusies getrokken die vaak in een lapmiddel eindigen. Hoewel de volksvertegenwoordigers door en voor de kiezer zijn gekozen, lijkt het er op dat zij er behagen in scheppen elkaar persoonlijk te raken en te kwetsen in plaats van gezamenlijk tot oplossingen te komen in het belang van alle Nederlanders.

GROTE VERSCHILLEN.

Dat het water in Nederland altijd in grote hoeveelheden naar zee stroomt, wisten we al heel lang. Niet zo bekend, althans voor mij, is dat deze woorden ook gebruikt worden om aan te geven dat *de rijken worden steeds maar rijker*.

Om wat duidelijker te zijn:

- Een aantal bedrijven, vooral de grote multinationals, konden door de gerezen omstandigheden en **crisis** grote winsten boeken waarvan de aandeelhouders in ruime mate profiteren en worden gefêteerd.
- Dat óók de werknemers van deze bedrijven een stukje ervan meekrijgen is de vraag.
- De laagst betaalden blijken voor een groot deel onder de armoedegrens terecht te zijn gekomen.
- Zij moeten regelmatig hun heil zoeken bij de voedselbank, waarvan zelfs een behoorlijk aantal tweeverdieners.



- Kinderen zonder ontbijt naar school, veelal in de steden. Het is nauwelijks te geloven. Ongehoord.

Hiermee zijn slechts een paar puntjes van de huidige situatie belicht. Wat dit alles teweeg zal brengen bij de verkiezingen blijft een open vraag.

De demissionaire- en de nieuw te kiezen regering zal dit drama mede bovenaan de agenda moeten plaatsen en afdoende maatregelen treffen. Zoals de teneur momenteel is, na nogal wat misleunen, lijkt een duidelijke terechtwijzing bij de aanstaande verkiezingen niet uit te sluiten.

IS ER NOG IETS POSITIEFS TE MELDEN?

Zonder aarzeling zeg ik: zeker! Dan moet wel het gezegde opgevolgd worden: "*Op je snufterd gaan is niet erg, maar blijven liggen wel*". Met andere woorden, ondanks alle tegenslagen de draad weer oppakken en aan de slag. Er zijn vele boeken hierover geschreven. Met plezier mag ik me beperken tot één voorbeeld en wel een heel mooie.

FEMKE BOL

De jonge Femke Bol heeft tijdens de wereldatletiekwedstrijden prestaties geleverd die bijna onmogelijk zijn. Zij versloeg alle grootheden in haar sport op een wijze die niemand voor mogelijk hield. Eerst viel ze in een eerdere wedstrijd enkele meters voor de finish, en vervolgens laadt ze zich fysiek en mentaal weer op voor de 400 meter wissel, wat van ongekende klasse en doorzettingsvermogen getuigt. Een mentaliteit van nooit opgeven.

Wat ik eigenlijk nog mooier vind is dat zij heel blij haar gouden medaille toont daarbij zegt: "*Deze medaille is óók voor hén.*" Hiermee bedoelt ze de andere drie atleten, want op hun niveau hebben zij de superklasse van Femke mogelijk gemaakt. Wanneer wij een beetje van deze onverzettelijkheid weten op te brengen dan komt alles weer op zijn pootjes terecht. Afspraak: we gaan het op z'n minst proberen. Sterkte!

Joop van der Ent

e-mail : joopvanderent@upcmail.nl

www.blik-op-heerjansdam.nl

21-09-2023