

HET HART VAN HEERJANSDAM.

De restauratie van de kerktoren is beëindigd, de stijgers zijn weggehaald en de uit 1476 daterende toren staat weer trots te pronken. Dit opgetogen bericht stond, weliswaar in aanzienlijk andere bewoordingen, in de Nieuwsbrief van de dorpsraad d.d. juli 2007 onder de titel 'Het hart van Heerjansdam'.

EEN SUBTIELE TERECHTWIJZING.

Ongetwijfeld zult u zich afvragen waarom dit zo nodig uit de ouwe doos moest worden gehaald. Naar aanleiding van dit bericht kreeg de dorpsraad vervolgens een brief van het bestuur van de kerkenraad, die destijds in zijn geheel in de Nieuwsbrief is geplaatst. De brief herlezend, wil ik hierover alsnog mijn zegje doen. Enkele delen uit de brief luiden als volgt:

“De kerk moet niet alleen als monument maar ook als centrum voor geestelijk leven worden gezien. Het hart van Heerjansdam zijn eigenlijk niet de gebouwen maar het zijn de mensen. Zij vertegenwoordigen een levende vertegenwoordiging van personen die om elkaar geven en die voor elkaar leven en voor wie het hart eigenlijk het gevoel is voor wat men voor elkaar overheeft, hoe verschillend men ook kan zijn. Dit gemeenschappelijke gevoel en deze onderlinge samenhang uit zich in de vele activiteiten van de kerk.”



De brief vervolgt met een opsomming van de vele activiteiten en vormen het terechte bewijs: “de kerkdiensten, de groeigroepen, de gebedsgroepen en vooral onderlinge steun in liefde en leed zoals bij geboorte en huwelijk, ziekte en overlijden. Naast geestelijke ondersteuning vindt langzamerhand ook meer materiele ondersteuning aan minder vermogende leden plaats omdat de overheid sterk bezuinigt en de sociale functie van de kerk zoals bijvoorbeeld van de diaconie meer en meer een belangrijke rol gaat spelen. Naast de website van de kerk (www.Kerkheerjansdam.nl) wordt maandelijks het kerkblad “Samengaan” uitgegeven dat geheel gratis ter beschikking wordt gesteld. Verder worden onder alle inwoners(-gezinnen) de periodieken van de PKN-Nederland verspreid.” De kerstmarkt in de kerk en op het kerkplein vormen eveneens een belangrijke verbinding met de bewoners. Het hart van onze samenleving dus: omzien naar elkaar en de ander liefdevol benaderen.

Waar dit niet gebeurt, zijn de gevolgen desastreus. Misschien in uw eigen leven, maar anders kunnen we het dagelijks op het journaal zien. Mensen die hun eigen gelijk boven dat van een ander stellen. De ander niet liefdevol benaderen, maar van de andersdenkende of van een inwoner uit een ander land een boeman maken die niet gelijkwaardig is. Mensen die vastzitten in het stramien van het wij-zij denken.

STORMEN WOEDEN.

De verschrikkelijke, harteloze oorlog in de Oekraïne en óók elders waar duizenden jonge militairen, kinderen en onschuldige burgers de dood worden ingejaagd, lijkt niet te stuiten. Ook al is er in Nederland weliswaar geen fysieke oorlog, alleen al het misleidende “nep nieuws” en het elkaar vernederen met woorden, lijkt de normaalste zaak van de wereld te zijn geworden. De op de loer liggende dreiging van oorlog óók direct met Europa moet, denk ik, niet worden onderschat.

IS ER NOG IETS POSITIEFS TE MELDEN.

Zeker! Er zijn gelukkig nog heel veel mensen die er wel ZIJN voor anderen, en de ander als mens blijven zien, onder alle omstandigheden.

Een persoonlijk leuke ervaring beleefde ik in het ziekenhuis. Op de dag van mijn verjaardag moest ik opdraven voor een kleine operatie. In de ruime zaal waar minimaal een vijftal patiënten onder behandeling waren voor diverse kleine ingrepen, kwam het tijdens de voorbereiding tot een kort gesprek met de specialist. In het dossier kijkend ontdekte hij dat ik juist op die dag (6 juli) jarig was. Alvorens ik door had wat er stond te gebeuren, verzamelden zich een groepje verpleegkundigen rond mijn bed en zongen mij vol overgave toe: “Er is één jarig, hoera, hoera. Dat kun je wel zien dat is hij”. Een onverwachte en leuke verrassing die ons allemaal een blij hart gaf.

Wat mij óók blij en trots maakt op Heerjansdam is de inzamelingsactie die momenteel gehouden wordt om mijn columns in boekvorm uit te geven. Hartelijk dank hiervoor.

Joop van der Ent

e-mail : joopvanderent@upcmail.nl

www.blik-op-heerjansdam.nl

www.heerjansdames.nl

02-9-2022