

MET DE LAARZEN IN DE KLEI.

In deze column laat ik met plezier mijn gedachten gaan over een onderwerp en periode waarin een familie en een firma een belangrijke rol speelden in onze dorpsgemeenschap. We hebben het over “Monshouwer”. Kort voor de watersnoodramp in 1953 streken de firma en de familie neer in Heerjansdam. Twee belangrijke zaken springen hierbij in het oog. Werkgelegenheid voor veel Heerjansdammers en de sociale kant waaraan zo ruimhartig werd bijgedragen. Er zijn veel meer voorbeelden te geven maar ik beperk me tot twee zaken die mij altijd zijn bijgebleven uit de bestuurlijke periode bij de voetbalclub en de dorpsraad.

RUIMHARTIG.

- De financiële zorgen over de bouw van de accommodatie “De Hoef” waren groot. Jan Monshouwer sprong bij. Het maken van de ijzeren spanten voor de tribune en een renteloze lening van Hfl.10.000,- nam de firma voor haar rekening. Deze moesten wel terugbetaald worden. In een latere fase tijdens een bestuursoverleg zette hij door beide verplichtingen een streep. Een extra hasse bassie was natuurlijk het gevolg.
- Een gemeentelijke delegatie onder aanvoering van Jan Monshouwer bezocht de Expo in Brussel. Daar stond onder meer een carillon. Wat gaat hiermee gebeuren vroeg Jan Monshouwer aan het management van de Expo. Voor Hfl.13.000,- werd een deal gesloten. De Monshouwer chauffeurs verzorgden het transport naar Heerjansdam. Helaas blijft het, zover mijn kennis reikt, ooverdovend stil over mogelijke verplaatsing van het carillon.



Jan Monshouwer houdt een toespraak bij overdracht van het carillon.



Dirk Jan en Willem Monshouwer

Onze schrijver Dorus (Dries Rijken) schreef destijds in dichtvorm zijn visie en ervaringen over zijn periode als werknemer bij de firma.

MONSHOUWER B.V.

In gedachten zag ik ze nog komen
Chiel en Jan met z'n twee
Niemand van ons had toen kunnen dromen
Dat wordt ooit Monshouwer B.V.

Al het materiaal wat wij toen zagen
Een spa, een bezem en een schop
Het rollend materiaal was de kruiwagen
Met de naam Monshouwer erop

Langzaam begon de zaak te groeien
Ook kwam er wat personeel
Maar praten wij over echt bloeien
Toen nog niet, 't was nog niet veel

Al snel begon de zaak zich uit te breiden
De watersnood bestreden zij bekwaam
Wij mensen van het dorp, wij zeiden
Die Monshouwers zijn goed, die maken naam

Alle werk werd door hen aangenomen
Overal zag men hun keten staan
Men zag hen overal graag komen
Het werk werd door hen goed gedaan

Ook vader Dirk kwam dikwijls op de werken
Hij adviseerde zijn zonen Jan en Chiel
Liet hen ook uitdrukkelijk merken

Als er iets was dat hem niet beviel
Helaas is 't eind van Chiel en Jan te vroeg gekomen
Veel te vroeg kwam er een eind aan hun bestaan
Gelukkig waren er nog Jan's beide zonen
Dirk-Jan en Wim zijn met de B.V. door gegaan

Wim was de jongste van hun beiden
Hij zette uit, reed als chauffeur
Dirk-Jan begon de zaak te leiden
Hij werd van het bedrijf de directeur

Nu ziet men overal op Neerlands wegen
Hun zwaar beladen auto's gaan
Het geeft niet waar, men komt ze tegen
Ook hun machines ziet men overal staan

Over werk en personeel ga ik niet schrijven
Dat doe ik niet, want in ik ben bang
Dat ik uren aan de gang zou kunnen blijven
Aan een gedicht van meters lang

Zien we nu hun materiaal over de wegen rijden
Denken we aan Dirk-Jan en Wim, aan alle twee
Vergelijkt men dit met de kruiwagen uit vroeger tijden
Dan is het goed gegaan met Monshouwer B.V.

DORUS.

Firma Monshouwer heeft in het verleden meerdere malen haar sociale kant laten zien. Nu we in Europa in een verschrikkelijke oorlog zijn beland waarvan de afloop niet te voorspellen is, is het geweldig dat ook nu vele bedrijven en particulieren in Heerjansdam en Nederland sociaal betrokken zijn en daarom de Oekraïense bevolking ondersteunen om het leed zo veel mogelijk te verzachten.

Joop van der Ent

e-mail : joopvanderent@upcmail.nl

www.blik-op-heerjansdam.nl

www.heerjansdames.nl

2-3-2022