

TIJDEN VERANDEREN

Hoewel onze blik op de toekomst gericht moet zijn en blijven, kunnen gedichten en feiten uit het verleden soms louterend werken op ons humeur. Ik bedoel hiermee dan wel de positieve zaken natuurlijk. Tegenwoordig wordt de discussie (over alles en nog wat) vaak niet meer gevoerd om elkaar te overtuigen van een bepaald onderwerp of standpunt. Nee, hoe kan ik mijn opponent beschadigen. In deze column gaan we hier niet verder in wroeten. Het zou onze eetlust alleen maar bederven. Daarom nog even terug in de tijd met positief bedoelde informatie.

DE AANLOOP NAAR EEN DORPSRAAD.

De eerste nieuwsbrief van een te vormen dorpsraad stamt uit oktober 2003. Overigens uitgegeven door Zwijndrecht zelf. In deze nieuwsbrief stellen zich niet minder dan veertien kandidaten aan ons voor. Met toegevoegde pasfoto geven zij met overtuiging hun drive om zich kandidaat te stellen. De samenstellers van de nieuwsbrief vatten dit als volgt samen.



De dorpsraad zal zich (als adviesorgaan) gaan bezighouden met allerlei onderwerpen. Denkt u hierbij aan leefbaarheid, veiligheid, sociaal cultureel welzijn en het beheer en de inrichting van de openbare ruimte. Het behoud van het voorzieningenniveau en aandacht voor de eigen dorpscultuur zijn dus belangrijke onderwerpen. Ook zal de dorpsraad hun eigen budget beheren dat zijzelf naar eigen inzicht kan besteden aan sociaal culturele activiteiten in de kern Heerjansdam.”

VEEL VERANDERD.

In de loop van tijd is er veel veranderd. Eén onderwerp dat me hierbij opvalt is dat stap voor stap het budget van de dorpsraad is gekortwiekt. Met de toevertrouwde gelden, waarvan een deel toestemming van B&W. moest komen, zijn mooie en van belang zijnde zaken gerealiseerd. Ik durf te stellen dat zonder de dorpsraad dit aanzienlijk anders zou zijn verlopen. Hoe moeilijk de huidige dorpsraad het in deze fase ook heeft, zij blijft een belangrijk instrument en adviesorgaan. Met het stap voor stap verstedelijken van Zwijndrecht blijft het belangrijk dat het Heerjansdamse dorpskarakter in stand blijft.

HET HEERJANSDAMSE DIERENRIJK KOMT IN ACTIE.

In de nieuwsbrief van 2012 brengt dorpsgenoot Kees Brinkman een aansprekend gedicht. Hierin schetst hij de zorgen van het dierenrijk in en rond Heerjansdam. Op de volgende pagina is het gedicht te lezen.

DE DIERENACTIEGROEP

Vogels en dieren voelden zich genomen
Door de kap van te veel bomen
En zo kwam het tot een actiedag
Op 1 oktober dierendag

Gekomen van Develsluis
Was een volle grijze muis
De stoere rottweiler
Kwam van de Grondzeiler

En uit de koekoeksbloem
Een deftig parelhoen
Een brak uit de Brakel
Maakte een hels spektakel

Tegen de gelaarsde kat
Die woont in het Aalbespad
Mijn nest staat langs de Waal
Zong de kleine nachtegaal

Is er iemand uit Kijfhoek
Jazeker, riepen kraai en roek
En natuurlijk van de Ganzenkant
Een, doorgaans, domme gans

Zij maakten heel veel kabaal
Door gekwek in hun eigen taal
Dus vroeg een schrander konijn
Kan er hier wat leiding zijn

Er moet een actiegroep komen
Klonk het uit de bomen
Dat leek een goed idee
En allen gingen daarin mee

Ze kozen eerst de fazant
Die was nogal bijdehand
Toen het grote zwarte paard
Om kracht en mest vermaard

Als derde in het bestuur
Kwam de kleine tureluur
Tevreden dronken zij een glas
Bij Patrick, op zijn terras

Wat later, gevoed door alcoholica
Zongen ze luid van tralala
Ja en toen is me ontgaan
Hoe het verder is gegaan.

JAN WANDELAAR.

ADVIES.

Sla de fabeltjeskrant uit het vroegere TV-kinderprogramma van meneer Den Uil er op na
: *“daarin staat precies vermeld hoe het met de dieren is gesteld, echt waar, ja echt waar.”*



Joop van der Ent

e-mail: joopvanderent@upcmail.nl
www.blik-op-heerjansdam.nl

16-11-2021