

DROMEN VAN OLYMPISCH GOUD.

“Ik ben bezig met mijn ding doen hier: hard zwemmen, en dat brengt mooie medailles met zich mee.”

Rogier Dorsman, na het behalen van zijn derde gouden medaille

In een eerdere column (nummer 49) mocht ik iets schrijven over Rogier Dorsman's problemen, zijn onverzettelijkheid en zijn onbedwingbare drang tot zwemmen. Dit heeft er uiteindelijk toegeleid dat hij zich mocht meten met de groten der aarde op de Paralympische Spelen in Tokio 2021. Hoe zou dit uitpakken vroegen wij ons met z'n allen af. Inmiddels weten we het antwoord op deze vraag van destijds. Het is in één zin samen te vatten: "Zijn tegenstanders zijn onder de voet gelopen", zou je met enige fantasie kunnen zeggen.

Het is voor mij te moeilijk om al zijn successen in woorden uit te drukken. Dit is ook niet van belang, ik laat graag hierin Rogier zelf aan het woord: "Ik mag dan wel geen voetballer zijn, maar de gouden hattrick is binnen. Drie keer goud!"

Zijn trotse familie maakte deze afbeelding met daarop al z'n successen in Tokio.



Zijn 5e race en dan nog dit presteren super knap op zijn eerste Paralympische spelen. Tokio 2020



4e

Plaats

03-09 100 meter
Vlinderslag

Aan deze

en van de

Nederlandse vlag tijdens de slotceremonie van morgen, zondag 5 september. Een grote eer om dit namens de hele Nederlandse delegatie tijdens deze spelen te mogen doen. Zijn grote sportwensen zijn hiermee volledig in vervulling gegaan.

Zondag 5 september a.s. is onze dorpsgenoot terug in Nederland en 's avonds weer in Heerjansdam aan de Appelgaard 35.

Onze hartelijke felicitaties en een behouden terugvlucht naar Schiphol. Het zal daar best dringen worden.

Joop van der Ent

e-mail: joopvanderent@upcmail.nl

www.blik-op-heerjansdam.nl

4-9-2021