

## TOEKOMSTGARANTIES BESTAAN NIET.

Spittend in notities en foto's uit het verleden stuitte ik op een voor mij wat vreemde maar leerzame boodschap die me niet meer losliet. In deze column wil ik hierbij stilstaan. Het luidde :

*Ik kon me niet verzoenen  
Dat ik moest lopen zonder schoenen  
Totdat ik op straat een man ontmoette  
Die miste allebei zijn voeten.*

Wanneer je deze paar zinnnetjes op je laat inwerken, schrik je ervan. Een gezond leven behoort toch de normaalste zaak van de wereld te zijn. Dat maken we onszelf vaak wijs. We benoemen dit "Het Maakbare Leven". Het blijkt een volstrekt onjuiste opvatting.

Er zijn veel mensen, óók jongeren, die een rugzak vol narigheid met zich mee moeten torsen. Het is bewonderenswaardig hoe zij hiertoe, weliswaar met ups en downs, vaak toch in staat blijken te zijn. Het contrast in de samenleving is groot. Velen gedragen zich als "rupsjes nooit genoeg" zonder er bij stil te staan dat het helaas ook anders kan uitpakken in het leven.

### DICHTER PIET AAN HET WOORD.

Heerjansdammer Piet van den Berg (de zwerver) schetst in zijn gedicht een schrijnend beeld van iemand die in een rolstoel belandt en zich afvraagt waarom ik en die ander niet. Op die vraag krijgt hij geen antwoord en berusting is wat hem rest.

### HET LEVENSPAD IN DE ROLSTOEL.

Mijmerend staart hij naar de verre horizon  
Wijl zijn gedachten dwalen naar 't verleden  
De tijd dat hij nog lopen en werken kon  
En zelf het pad op moeder aarde kon betreden

Hij vraagt zich af waarom dit hem moest treffen  
Waarom toch en waarom die ander niet  
't duurde lang voor hij dit kon beseffen  
Eenzaam moest hij door een dal van mateloos verdriet

Zijn hele levenspad werd hierdoor omgewoeld  
En door zijn tranen bijna weggespoeld  
Het vele leed, dat hij toch zelf moest dragen  
Alleen zijn schepper kon hem hierin schragen

Stilaan is hij zijn nieuwe 'levenspad' nu opgereden  
Dat hij verder moest, daarvan is hij zich diep bewust  
Hij vecht niet langer, hij is moe gestreden  
En heeft zich in zijn lot berust



Een toekomstplan werd in zijn leven nooit gegarandeerd  
Een kink in 't kabeltje en alles ging verkeerd  
Hij weet nu ook wat 'alles' kan betekenen  
En dat hij iedere morgen echt moet overrekenen.

*DE ZWERVER.*

Het verbaast me iedere keer weer dat een prima kerel, zoals Piet van den Berg in zijn werkzaam leven was, (een jongen van de gestampte pot, zoals we dat in Heerjansdam nog regelmatig zeggen), zo duidelijk dit drama weet te verwoorden. Leerzaam voor ons allemaal.

*Joop van der Ent*

e-mail: [joopvanderent@upcmail.nl](mailto:joopvanderent@upcmail.nl)  
[www.blik-op-heerjansdam.nl](http://www.blik-op-heerjansdam.nl)

27-8-2021