

## EEN HEEL BIJZONDER MENS

Piet van den Berg. Een heel bijzonder mens. Dat was hij zeker. Als voorbeeld zijn de niet alledaagse denkbeelden zoals “De wereld is onbegrijpelijk en waanzinnig geworden. Alles draait om geld. Geld wat dom is maakt recht wat krom is.” Bovendien was hij zeer sociaal denkend en hij had een gave om mooie en vaak humorvolle gedichten te schrijven. We laten hem daarom zelf maar aan het woord in één van zijn overpeinzingen.

### DE OUDE HANGKLOK.

HEEL MIJN LEVEN MOEST IK HANGEN  
STEEDS MAAR OP DEZELFDE PLEK  
TIKKEN MOEST IK ONBEVANGEN  
VOOR DE MENS, IK LEEK WEL GEK

ALS IK NAAR MIJN SLINGERS KIJK(T)  
KRIJG IK 'T HEEN EN WEER  
MAAR DE KRACHT DIE MIJ VERRIJKT  
HAAL IK UIT DE VEER

SLAAN WAS OOK ZO'N RAAR GEDOE  
IEDER HALF EN 'T HELE UUR  
IK WEET NIET WAAROM OF HOE  
AL WAS 'T STEEDS VAN KORTE DUUR

EEUWENLANG HEB IK GELOPEN  
NIMMER STOND IK STIL  
TOCH BLIJF IK IN STILTE HOPEN  
DAT MEN MIJ BEHOUDEN WIL

IK HOOR DE MENS AL TIEREND RAZEN  
ALS IK EEN KEER ACHTERLOOP  
ONS NEEMT HIJ NIET MEER TE GRAZEN  
SMIJT DAT DING MAAR OP DE HOOP

RESUMEREND, ZACHT GESPROKEN  
'K HEB GENOEG VAN AARSE TIJD  
IK BEN NU OUD, VOEL ME GEBROKEN  
IK VERLANG NAAR D'EEUWIGHEID.

DE ZWERVER.



*Joop van der Ent*

e-mail : [joopvanderent@upcmail.nl](mailto:joopvanderent@upcmail.nl)  
[www.blik-op-heerjansdam.nl](http://www.blik-op-heerjansdam.nl)