

De tweede wereldoorlog-Rotterdam

DE TWEEDE WERELDOORLOG.

Onlangs schakelde ik van de ene TV-zender naar de andere in de hoop een interessant onderwerp te vinden. Ik belandde uiteindelijk bij een interview met wat jongelui. Eén van de vragen luidde : Wat weten jullie over de tweede wereldoorlog en met name over het bombardement op Rotterdam in 1940? Tot mijn schrik bleek dit bitter weinig. Het bracht me op de gedachte hierover iets meer te zeggen. Ik hoop dat het onderwijs onverminderd aandacht zal blijven schenken aan de vreselijke oorlogsjaren van 1940/1945.

NEDERLAND MISLEID EN VERRADEN.

In de dertiger jaren was het nationaal-socialisme in Duitsland sterk in opmars, o.a. door grote verdeeldheid in Duitsland, armoede en werkloosheid. Het bleek de voedingsbodem voor de ideologie van Hitler uit "Mein Kampf". Dreiging van oorlog ontstond in heel Europa. Ons land had niets te vrezen. Dictator Hitler had uitgesproken dat Nederland neutraal gebied zou blijven zoals tijdens de oorlog van 1914/1918. De nu nog bekende uitspraak uit het verleden "GAAT U MAAR RUSTIG SLAPEN" bleek een fabeltje. Op tien mei 1940 rond 4 uur in de ochtend vielen de nazi's, als een dief in de nacht, ons land binnen. We werden plots uit een mooie droom wakker gemaakt om in de realiteit van een nachtmerrie te belanden. Het drong toen nog niet tot ons door dat hiermee onze democratie om zeep was gebracht. Het Nederlandse leger verdedigde zich dapper maar bleek niet opgewassen tegen de overmacht en de beter uitgeruste Duitsers.

HET HART VAN ROTTERDAM WEGGEVAAGD.

Ook om de Maasbruggen in Rotterdam vond een hevig gevecht plaats. De mariniers hielden geruime tijd stand maar streden tegen een vijand, die toen onoverwinnelijk was. De onderhandelingen over een staakt het vuren duurden Hitler te lang. De Duitse Stuka's en Heinkel duikbommenwerpers waren intussen al richting Rotterdam gestuurd om Nederland duidelijk te maken, dat met de nazi's niet viel te spotten. Met 97000 brisantbommen legden zij meedogenloos Rotterdam plat. Het hart van de stad werd weggevaagd. Moord en verraad van ongekeende omvang. De verdere cijfers spreken boekdelen. Ongeveer 900 burgers kwamen om het leven, 2000 zwaar gewonden, 25.000 woningen werden ver-





Het Zadkine monument symboliseert het gebroken hart van Rotterdam

woest, 1400 kantoren, 30 fabrieken, 500 cafés en restaurants, 32 kerken, 2 synagogen, 2350 winkels en 80.000 Rotterdammers werden dakloos. In een staat van verbijstering, onmacht en grote woede kwam die dag Nederland tot het besef dat we onze democratische vrijheden waren kwijtgeraakt. Het bombardement van Rotterdam heeft zeker grote invloed gehad op het ontstaan van het ondergronds verzet.

WAT LEERT ONS 'WW-2'

Ruim 70 jaar leven we in een democratisch land zonder oorlog. De Europese Unie (1993) heeft daartoe zeker bijgedragen. De EU ligt nu zwaar onder vuur. Uitingen over Brussel die te horen zijn: bureaucratie, zakkenvullers, corruptie en het eigen land heeft niets meer te vertellen, dus weg ermee. Reden genoeg om tot een vernieuwd Europa te komen, is ook mijn wens. Het uiteenvallen van Europa kan grote gevolgen hebben. Tegen de grootmachten Amerika, Rusland, China en de ontwikkelingen in de islamitische landen kunnen we als klein

land geen echte vuist meer maken. Zal onze democratie bestand blijken te zijn tegen het groeiend nationalisme, het populisme (piketpalen rond Nederland), het ongeremd en respectloos fake-news (nep-nieuws), de onvoorspelbare cyberoorlog waarbij alles lamgelegd kan worden, het "America first" van Trump met hierdoor een olopemde handelsoorlog? De oorlogsdreiging tussen Rusland en de Ukraine en ook de Brexit hebben gevolgen voor Nederland en voor de democratie in Europa. Deze bijdrage lijkt, ik geef het toe, op bangmakerij, maar de dreigingen zijn echt en daar kunnen we niet omheen. "GAAT U MAAR RUSTIG SLAPEN" geldt ook in onze tijd zeker niet. Reden tot nadenken, maar ook tot waakzaamheid.

Joop van der Ent

e-mail : joopvanderent@upcmail.nl