

## Piet van den Berg - een heel bijzonder mens

### PIET VAN DEN BERG.

Geboren in Heerjansdam op 23 maart 1932 en 20 oktober 2016 overleden.

### EEN HEEL BIJZONDER MENS.

In deze aflevering wil ik u graag iets meer vertellen over dorpsgenoot Piet van den Berg. Een geboren en getogen Heerjansdammer, vriendelijk maar ook een bijzonder mens. Voor zijn dorpsgenoten alom bekend, maar die door de buitenstaander toch vaak als apart werd gezien. Altijd onafscheidelijk met pet, paraplu en op zijn groene laarzen, maakte hij dagelijks zijn wandelrondjes in de Heerjansdamse natuur.

### WIE WAS PIET.

In 2010 mocht ik een gesprek met hem hebben over van alles en nog wat, maar speciaal over : de samenleving, zijn geliefde Heerjansdam en zijn dierbaren. Het was bekend dat je niet zo gemakkelijk tot zijn wereld kon doordringen. Voor mij was dat een stuk gemakkelijker. Wij groeiden op in het walhalla van het Heerjansdamse haventje, het gors, de griend en onze visstek was de Waal. Zijn huwelijk schonk hem drie kinderen, twee zoons en een dochter. Wat de meesten niet weten is dat hij een heel sociaal mens is geweest. Een aantal jaren geleden heeft hij zijn vrouw verloren en dat heeft diepe wonden geslagen,



waaronder hij altijd gebukt is gegaan. Vele jaren heeft hij haar persoonlijk verzorgd tijdens haar afnemende gezondheid. Waarover hij niet wilde praten was, dat hij lange tijd een gezin op Develsluis ondersteunde in een moeilijk proces van ziek zijn. Verder fietste hij ook voor dag en dauw naar station Barendrecht waar hij een aantal gratis "Metro" kranten ophaalde, die hij bij sommige mensen in de bus deed of verder uitdeelde. Bij mijn bezoek kwam hij net terug van een lange wandeling in Heerjansdams dreven. Tijdens zijn speurtocht had hij een flink aantal bramen weten te bemachtigen, die in ons gebied ruimschoots groeien en die bestemd waren voor zijn dochter die er heerlijke jam van wist te maken.

### DE ZEVEN HUIZEN.

Als jongen woonde hij in de "Zeven Huizen", die naast het vroegere Heerjansdamse gemeentehuis waren gelegen. Het merendeel van de bewoners hadden het in de veertiger jaren niet breed en dat gold zeker ook voor de gezinnen in de "Zeven Huizen". Piet vertelt over een nare ervaring, die hij in die angstige en armzalige oorlogsperiode (de hongerwinter) meemaakte. Tegen de wil van zijn moeder ging hij op pad om wat eten te bemachtigen omdat hij een aantal dagen nauwelijks iets te eten had gekregen. Bij een boer (in Barendrecht overigens), waar hij aanklopte, werd hij onder bedreiging van de hond van het erf

gejaagd. Een ervaring die hem diep raakte en zijn geloof in de goedheid van de mens heeft gedooft.

### **ALLES DRAAIT OM GELD.**

De dagelijkse wandelingen in de Heerjansdamse natuur waren zijn inspiratiebron en dacht hij na over een wereld die hem heel slecht beviel. “De wereld is onbegrijpelijk en waanzinnig geworden. Alles draait om geld. Geld wat dom is maakt recht wat krom is, “was zijn overtuiging.

### **DE DICHTER.**

Wat een groot deel van de Heerjansdammers niet weet is dat hij ook bijzondere en gevoelige gedichten heeft geschreven. Het is met de nodige terughoudendheid dat hij zijn gedichten aan de openbaarheid heeft prijsgegeven. Toen hij eenmaal toestemming had gegeven, kregen we zelfs zijn fiat om er een aantal in de Nieuwsbrief van de Dorpsraad te mogen publiceren onder de schuilnaam “De Zwerver”. Jammer dat een aantal van zijn gedichten verloren zijn gegaan. Uiteindelijk mochten we van zijn gedichten zelfs een bundeltje samenstellen, dat geheel kosteloos kon worden geregeld met medewerking van Sacha Eikenboom, Carolien van Duivenbode, (die bij alle gedichten een prachtige en toepasselijke omlijsting verzorgde), Harm Eefsting (de drukker van de Nieuwsbrief die de gedichtenbundel verzorgde) en tenslotte mijn broer Paul, die na herhaalde en vergeefse pogingen uiteindelijk toch zijn zin kreeg en een aantal exclusieve foto's wist vast te leggen. De gedichtenbundel bestond uit slechts 50 exemplaren. Hiervan is een aantal aan de familie, burgemeester Scholten, de dorpsraadleden en het Historisch Genootschap overhandigd. Achteraf gezien heel jammer, dat de oplage zo beperkt is gebleven. De kostenfactor speelde hier een rol. De inhoud van de gedichten zijn een schitterende weergave van een man, van wie zijn denkbeelden soms de wenkbrauwen deden fronsen, maar die in de gedichten zijn hart liet spreken. Onmiskenbaar “Een heel bijzonder mens”.

**“De Wereld is onbegrijpelijk en waanzinnig geworden. Alles draait om geld. Geld wat dom is maakt recht wat krom is.”**

*Joop van der Ent*

e-mail : [joopvanderent@upcmail.nl](mailto:joopvanderent@upcmail.nl)

***Avondwandeling langs de Oude Maas.***

***Ver van al het jachtig leven en geraas.***

***Dwaal ik eenzaam langs de oevers van de Oude Maas.***

***Onbegrijpelijk schoon glanst de helle gloed van het avondrood.***

***Gelaten zakt de bron van al het aardse leven in de hemelschoot.***

***Haar laatste gouden stralen weerspiegelen de wilde stroom.***

***De griend ligt nu verstild als in een tijdloze droom.***

***Stilaan wordt de schemering door het oude daglicht heen geweest.***

***En boven het golvenspel zie ik de meeuwen luid krijsend zweven.***

***Het samenspel van avondwind en twijgen.***

***Doet alle vogels in het jonge, groene lover zwijgen.***

***Maar als ik turend naar de verte nog even in alle stilte wacht.***

***Begeleiden miljoenen sterren de maan door de stille nacht.***

***De Zwerver***