

## JOHANNES POSTLAAN

Regelmatig staan er zaken ter discussie, waarvan ik denk, dient dit werkelijk een doel of belang. Zo is er gedoe over vroeger gekozen namen van straten, gebouwen en monumenten. Om uiteenlopende redenen zouden er andere namen moeten worden bedacht. Ja, zelfs het geven van een nummer, wordt als mogelijkheid geopend. Graag hou ik me buiten deze nutteloze discussie. Ik ga ervan uit dat er over de destijds gekozen straatnaam geen twijfel zal bestaan: de Heerjansdamse straat, 'JOHANNES POSTLAAN'.

### WIE WAS JOHANNES POST.

Bij het uitbreken van de tweede wereldoorlog in 1940 ging hij direct in het verzet tegen de nazi's. Hij werkte voor het illegale blad Trouw en zette zich in voor allerlei vormen van verzet, zoals: sabotage, overvallen, hulp aan joden (hij haalde kinderen uit Amsterdam en liet hen in Drenthe onderduiken). Onder zijn leiding vond ook in Heerjansdam in 1944 een overval plaats. In Apeldoorn werd hij gearresteerd maar wist met medewerking van een agent weer te ontsnappen. Bij een mislukte poging op het distributiekantoor in Haarlem werd hij op 14 juli 1944 opnieuw gearresteerd, nu in Amsterdam. Op 16 juli werd hij in de duinen van Overeem bij Bloemendaal met veertien anderen gefusilleerd. Zijn lichaam werd na de bevrijding bijgezet op de Erebegraafplaats bij Bloemendaal.



Johannes Post

### DE OVERVAL IN HEERJANSDAM.

Hoewel verder in de tijd meerdere Heerjansdammers zich ondergronds actief hebben verzet, waren de meest bekenden: de gemeentesecretaris de Kool (Kees was zijn verzetsnaam), en Mag Sloof (Koesje was haar naam).

Gedetailleerde informatie van het Historisch Genootschap Heerjansdam is mij steeds weer behulpzaam wanneer mijn historische kennis onvoldoende blijkt te zijn. (Wie nog geen lid van het HGH is, doet zichzelf tekort). Zo schrijft Hannie van den Berg in haar gepubliceerde dagboek over de overval : "22 januari 1944. Tussen vier en vijf uur is op het Gemeentehuis een overval gepleegd. Vier kerels hebben het personeel met een revolver in een hoek gejaagd en alle persoonsbewijzen en stamkaarten en bevolkingsregisters hebben ze verbrand. Om half elf kwam de overvalwagen met de "groene politie" (de beruchte Grüne Polizei) een onderzoek instellen, maar de vogels zijn gevlogen."

Jhr. Baelaarts van Blokland was intussen tot burgemeester van Barendrecht benoemd. Jhr. C.W.Stern werd zijn opvolger. Omdat hij de Nationaal Socialistische beginselen onderschreef werd hij gewantrouwd en was hij in de ogen van nogal wat Heerjansdammers niet zuiver op de graad.

Stern en de Kool kwamen al snel met elkaar in aanvaring. Het betrof de opdracht om een



Tussen het echtpaar Kool zit Mag sloof.

nieuw distributiekaarten systeem op te zetten en in te voeren. Secretaris de Kool weigerde en werd door deze weigering oneervol ontslagen. De Kool ging hierna actief in het ondergronds verzet. Mag tekende eveneens protest aan tegen de invoering van het nieuwe distributie stelsel. Zij wendde voor overspannen te zijn, maar moest uiteindelijk buigen voor het gezag. Het contact tussen hen beiden bleef onverminderd in stand. Op 24 januari vroeg de Kool haar naar zijn onderduikadres te komen waar de komende overval in

voorbereiding was, die op 25 januari moest plaatsvinden. Mag werd geadviseerd die dag vrij te nemen wat ze weigerde omdat de verdenking mogelijk op haar zou vallen. Dood nerveus beleefde zij de overval van de gewapende verzetsstrijders en ze werd samen met de verdere aanwezigen in de cel opgesloten. De gevaarlijke actie werd een groot succes.

Mijn conclusie mag zijn dat Johannes Post een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan onze vrijheid, maar hiervoor wel zijn leven heeft moeten opofferen. Mag Sloof en De Kool waren eveneens strijders tegen het naziregime en hadden daarin een aandeel. Duizenden lieten hun leven voor het herstel van onze democratie en de vrijheid, die we al 75 jaar mogen beleven en, zoals ik al eerder schreef, we de normaalste zaak van de wereld vinden, maar zeker niet vanzelfsprekend is.

### **WIE WAS MAG (MACHELTIE) SLOOF.**

Mag was een bijzondere vrouw, was zeer sociaal, hield van aanpakken en werd zelfs de eerste vrouwelijke ambtenaar van de burgerlijke stand in Nederland. Zij rookte sigaren, maakte uitstapjes op haar eigen motor in een leren jas gestoken en met helm op. Zij ging zelfs op wintersport. Voor die tijd heel bijzonder. Mag was vrijgezel en woonde samen met haar zus Aartje, die de regie had over het thuisgebeuren. Na het overlijden van haar dierbare zus, werd zij volledig afhankelijk. Diverse vrienden hielpen haar en bleven om beurten slapen. In die laatste periode waren het Truus van Pelt, Hannie van den Berg en Elly van 't Zelfden die, vanaf het moment dat Mag opgenomen werd in 'De Twee Bruggen', haar tot haar einde hebben ondersteund. Mag Sloof is 96 jaar geworden.

Niet onvermeld mag blijven dat Mag nog veel historische momenten met haar filmcamera heeft vastgelegd en aan Heerjansdam nagelaten. Nog regelmatig kunnen we, onder meer in het "Midden-Inn", smullen van de prachtige beelden uit het grijze verleden tijdens de vele filmpresentaties van Max Herlaar.

*Joop van der Ent*

e-mail : [joopvanderent@upcmail.nl](mailto:joopvanderent@upcmail.nl)